



## Karl-Axel, 87 - 14 i handicap

Foto: Peter Malm

**K**arl-Axel Ljunggren peggar upp golfbollen på första hålet på hemmabanan i Åhus. Han bryr sig inte om att övningssvinga utan bara klipper till. 200 meter ungefär, om inte spikrakt så ändå väldigt nära ett perfekt slag. - Ibland har man tur, säger han och blinkar spjuveraktigt. Han är 87 år. Han har 14 i handicap.

Man skulle kunna tro att Riksdrottsförbundet haft Karl-Axel och Kristianstads GK som förebild när satsningen på "Idrott hela livet" inleddes.

I KGGK är de yngsta medlemmarna sex år. Karl-Axel har alltså fyllt 87.

Idrott hela livet i en klockren sammanfattning.

Alla ni golfare som blev inknäckta över farbror Karl-Axel 14 i handicap, här får ni ännu mer salt i såren:

Han började inte med golf förrän han var 56!

### KIOSKEN FICK 24 ÅR

I sin ungdom var Kalle målförlik forward i Fjälkinge IF under många år.

- Det blev många matcher och många mål. Spelet var ju öppnare förr så det var ju lättare att göra mål, säger han blygsamt.

När korkdobbarna var nerslagna till spikarna för sista gången och Karl-Axel skymtade slutet på karriären, öppnade han och hustrun Herta en kiosk 1958, intill E 22:an, mitt emot Ekohallen.

Ljunggrens kiosk, legendarisk för sin grillade korv och Hertas hemgjorda skånska senap.

Där stod Kalle i luckan i 24 år, varje dag – julaftnar som födelsedagar – och serverade mat och pratade idrott med kunderna.

Mest fotboll, Karl-Axel var hög-uppdaterad, han hade björnkoll på tabellplaceringar och spelare.

Mest fotboll fick han förmodligen prata i slutet av 60- och i början av 70-talet. Då spelade sonen Tord för Östers IF i allsvenskan. 1969 blev han tvåa i skytte-ligan med sina 14 mål, två bakom vinnaren Reine Almqvist, IFK Göteborg.

Det står klart och tydligt att Karl-Axel Ljunggren välsignats med ett bollsinnre av yppersta snitt – och att de generna spritts till barnen.

Tord slutade med fotbollen redan innan han var 30 år. Han började spela golf när han var 37. I dag är han 58 år och har de senaste åren varit bofast i golfens amatörlandslag.

Dottern Kerstin var en strålande anfallsspelare i damfotbollens barndom och sonen Kennet kunde, om han inte valt att enbart leva på talangen, spelat högt upp i fotbollens seriesystem.

#### MAKALÖST BOLLSINNE

När sedan Ekohallen byggdes och

## Träffen på bollen hittade jag nästan direkt när jag började. Det är riktningen som är det svåraste.

Karl-Axel Ljunggren

vägen drogs om, blev Karl-Axel och Herta förmånligt utköpta. Kalle, då 56, hade tränat lite med klubba och boll på Fjälkinge IF:s grusplan och tog med stor entusiasm närkamp med sporten.

Han fick ett övertag direkt.

På golfbanan syns det hur otroligt mycket gratis Karl-Axel har med sig. Hans bollsinnre och talang för golf är makalöst.

På de nio hål nya SportMagazinet gick med hade han två över par.

På de nio hålen gjorde han inte ett enda grovt misstag. Inga kaninjägare, inga halvträffar. Hela tiden utan provsving, pang på bara.

- Träffen på bollen hittade jag

nästan direkt när jag började. Det är riktningen som är det svåraste, säger han.

Hmm. Går man två över par är det inga större fel på riktningen.

#### SPELAR MED BARNBARNET

Karl-Axel älskar sin golf. Under säsong spelar han tre, fyra dagar i veckan. Oftast är det dottern Kerstin eller barnbarnet Simon, 24, som bokar tid på banan och hämtar Kalle.

- Far och Simon är ett riktigt radarpar. Det är förstås jätteroligt att min son och min far kan ha så roligt tillsammans varenda vecka genom idrotten, säger Kerstin Ljunggren-Ristevski.

Kerstin berättar att Karl-Axel ▶



• Alla slag går att diskutera.



• Ingen övningssving behövs.



• Golf är det roligaste Karl-Axel vet. Dottern Kerstin verkar också gilla läget.

► för några år sedan, inom ett år, först kraschade knäskålen i en cykelolycka och sen krossade armbågen när han ramlade i källartrappan.

- Allt talade då för att det var slut med golfen, men två månader efter armbågsskadan stod han på banan igen, ler Kerstin.

Efter nio hål plockar Kerstin upp mackorna och kaffet. Som alltid frågar hon far om han är trött och vill åka hem. Som alltid svarar Kalle att, nä, vi går alla 18 hålen.

Efter fikat drar han spänstigt iväg med golfvagnen igen.

- Det är mjukt underlag, frisk luft, jag går en mil varje gång och det är väldigt roligt att spela. Det kan inte bli bättre, säger Karl-Axel och lyfter som den gentleman han är på kepsen för några tejer som hälsar på honom.

#### SEX JUNIORER – OCH KALLE Kalle, tänk dig att du hade börjat spela golf när du var ung. Hur bra kunde du blivit?

- Nja, jag kunde kanske vunnit någon liten tävling, säger han och ler.

Kerstin skrattar och säger:

- Han var med i en rätt stor tävling där sju spelare till slut gick till slutspel. Det var sex juniorer och far. Då var han 75 år!

Kanske fick juniorerna lära sig hur man tar sig ur en knivig situation när bollen ligger i vallen på bunkern. Karl-Axel hade ett sånt läge när nSM var med.

- Usch, viskar Kerstin. Far har inte så bra balans. Undrar hur det här ska gå.

Karl-Axel satte ner ena foten halvvägs i bunkern och tittade bakåt mot flaggan på greenen.

Sen knackade han med enhandsfattning, med ryggen mot green, upp bollen så att den la sig en meter från hål.

Hans leende avslöjade att han var rätt nöjd med den lösningen.

Det är enbart 70 år som hindrar att han skulle vara given i en av Golf förbundets talanggrupper.

Kristianstads GK:s klubbchef Håkan Ståhlbro garvar gott åt Karl-Axel Ljunggren, 87 och hans 14 i handicap.

- Ja, ha ha! Det är ju väldigt många som spelar golf ett helt liv utan att nå dit. Det är väldigt, väldigt bra.

- Men det här är ju en av golfens styrkor, att man kan ha kul med sin sport långt upp i åldern, säger Håkan.

Idrott hela livet, liksom.

Peter Malm